

# Historia

## 1500-1700 tal

I slutet av 1500-talet får Pontus De la Gardie - gift med Sofia Gyllenhielm, dotter till Johan III och Katarina Hansdotter - gården Hwirtsboda i gåva av Johan III. 1620 beviljar Johan De la Gardie bergsmannen Johan Pederson tillstånd att uppföra ett par stångjärnshamrar i området och där föds Wirsbo Bruk. I mitten av 1600-talet förvärvar Erik Boije herrgården och bruket. I slutet av 1600-talet byggs den ursprungliga herrgården, ett envåningshus i Karolinerstil med sätertak och två flyglar. På 1730-talet ärver paret Margareta Von Walcker Yxkull och Didric Henning Meijendorff von Yxkull herrgården och utför stora om- och nybyggnationer. I mitten av 1700-talet uppförs det vackra stallet som än idag står kvar, men som under åren har om- och tillbyggt vid ett flertal tillfällen. 1787 invigs Strömsholmskanalen av Gustaf III som färdas längs kanalen och stannar till på flera platser för att fira. Bl.a på Wirsbo Herrgård.

## 1800-1900tal

I början av 1800-talet byggdes stallet ut med ytterligare en byggnad vilket visar att hästarna alltid haft en stor roll i herrgårdens historia. 1873 köpte Carl-Fredrik von

Hermanson herrgården och bruket för 1 125 000 kr. 1880 drabbas herrgården av en stor brand och den stora byggnaden brinner ned. 1887 uppför man ursprunget till dagens herrgård, den sydöstra flygeln är den enda delen som är kvar från 1600-talet. 1907 köper Herman Lagercantz ut de sista delägarna och blir ensam ägare till både herrgården och bruket.

1917 genomgår herrgården omfattande om- och tillbyggnader. Stockholms arkitekten Lars Johan Lehming och byggmästare Lars Johan Nilsson uppför byggnaden till dess nuvarande utformning i nationalromantisk stil. 1927 ärver Bror Lagercrantz ägarna och börjar tillverkning av egna produkter i form av stålrör. 1933 bygger han stålrörverket som blir mycket lönsamt och som ligger till grund för de industrier som finns på orten idag.

Efter honom, år 1961, tar den sista disponenten Bengt Lagercrantz över som ägare. 1983 förvärvar Wirsbo Bruk AB herrgården som disponentbostad åt sin VD Åke Forsell. Nu är bruket uppdelat i enheter för de tre företagen Forges Sweden, Uponor och SSAB.







### 2000 tal-Nutid

2003 säljer Wirsbo Bruk AB herrgården till Fryckne Patent, med patent kopplade till tempurmadrassen, som äger herrgården endast i två år innan paret Eric Näslund och Annika Tångring förvärvar gården 2005. Nu växer ridverksamheten fram och herrgården börjar sporadiskt användas som hotell- och restaurangverksamhet. 2016 förvärvas gården av nuvarande ägare, som fortsätter att renovera och förädla både byggnader och verksamhet. Idag håller både herrgården och ridcentret mycket hög standard och är en mycket omtyckt plats av både personal, gäster och besökare.



